

Αιητάκι, μπατηράκι στα σκοτάδια τριγυρνάς...

...γι' αυτό...

...κόψ' τους τον αέρα πριν σου κόψουν το ρεύμα.

Το τελευταίο διάστημα, ολοένα και πιο έντονα, δεχόμαστε μια ολομέτωπη επίθεση σε όλα τα πεδία της καθημερινότητάς μας. Από την αυξανόμενη ανεργία, τις επισφαλείς συνθήκες εργασίας και το διαρκή φόβο της απόλυσης, μέχρι την άνοδο των τιμών σε βασικά είδη διατροφής και πρώτης ανάγκης, από το τσεκούρωμα των μισθών μέχρι τη διαρκή υποτίμησή μας, βιώνουμε ένα ξεκάθαρο εκβιασμό της καθημερινής επιβίωσης. Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν σε μια περίοδο κρίσης του καπιταλισμού και συνολικότερης αναδιάρθρωσης σε όλους τους τομείς της κοινωνικής αναπαραγωγής, η αύξηση στα τιμολόγια της ΔΕΗ έρχεται να προστεθεί σαν κερασάκι στην τούρτα. Από το 1999 και μετά, η τιμή του ρεύματος συνεχώς αυξάνεται για τα νοικοκυριά, ενώ όπως όλα δείχνουν μέχρι το 2013 οι αυξήσεις θα συνεχιστούν κατά 40 με 50%. Αυτό πολύ απλά σημαίνει ότι γι' αυτόν ή αυτήν που είχε την "ατυχία" να βρεθεί στη θέση του εκμεταλλευόμενου, της άνεργης, του μετανάστη, της φοιτήτριας, του συνταξιούχου, η πρόσβαση σε μια βασική ανάγκη όπως η ενέργεια γίνεται πλέον από δυσχερή μέχρι και ανέφικτη λόγω των απρόσιτων τιμολογίων. Στον αντίποδα, βέβαια, καθόλου δε μας εκπλήσσει που για τα αφεντικά, τις βιομηχανίες και τα καταστήματα το ρεύμα κοστολογείται χαμηλότερα. Ο ταξικός διαχωρισμός είναι κατάφορος.



Πέρα από την αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ, τον τελευταίο καιρό γίνεται μεγάλος λόγος για την ιδιωτικοποίησή της. Το γεγονός αυτό δεν έρχεται ως κεραυνός εν αιθρία να μετατρέψει ένα «τάχα» κοινωνικό αγαθό, όπως το ρεύμα, σε προνόμιο λίγων, αλλά εντάσσεται σε μια συνολικότερη αναδιάρθρωση του ενεργειακού τομέα. Έτσι κι αλλιώς δεν τρέφουμε αυταπάτες ότι η ενέργεια είτε στα χέρια του κράτους είτε στα χέρια κάποιου ιδιωτικού φορέα, αποτελεί κομμάτι του κλεμμένου κοινωνικού πλούτου καθώς κινείται στη σφαίρα του εμπορεύματος και όχι έξω από αυτή. Και το παραμύθι δεν τελειώνει εδώ. Τα περίφημα κοινωνικά τιμολόγια και η πολυδιαφημισμένη πράσινη ανάπτυξη κρύβουν νέα ανταποδοτικά τέλη για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και νέους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης.



Τώρα λοιπόν που καλούμαστε να γίνουμε θυσία στο όνομα του εθνικού συμφέροντος και της σωτηρίας της χώρας ας μην αφήσουμε την αδυναμία μας να πληρώσουμε το ρεύμα να γίνεται ντροπή και ενοχή. Ας γίνει οργή και κινητήρια δύναμη για οργάνωση στις γειτονιές δημιουργώντας διαύλους επικοινωνίας και σχέσεις αλληλεγγύης μεταξύ μας. Διαρρηγνύοντας τον ατομικιστικό τρόπο ζωής απαντάμε στις συλλογικές μας ανάγκες με συλλογικές λύσεις. Μέσα από αυτοοργανωμένες διαδικασίες αγώνα ανταλλάσσουμε απόψεις, αναζητούμε όσα μας ενώνουν και προτείνουμε έμπρακτους τρόπους αντιμετώπισης των κοινών μας προβλημάτων.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΕΗ

ΠΕΜΠΤΗ 19 ΜΑΙΟΥ 2011 ΣΤΙΣ 19:00 ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ.ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ

φάμηρικά ★ υφανέτι